

---

## Activiteiten

Ook dit verenigingsjaar is er weer een heel gevarieerd programma met vieringen, Vensterlezingen, ontmoetingen, open ruimtes en open plekken.

### *Activiteiten buiten de vieringen om*

Al vele jaren is er twee keer per maand op dinsdag een **contactochtend**. Met de mogelijkheid tot het voeren van goede gesprekken. En gezellig is het altijd. En met diverse uitstapjes.

Op 20 maart ging een enthousiaste groep naar Museum Veenendaal in de Cultuurfabriek, naar de Lingerietentoonstelling. Dat gaf voor velen herkenning!

Op 10 juli wordt er vanuit Arnhem een boottocht gemaakt op de IJssel. Genietend van de omgeving, en van een lunchbuffet.

Op 29 augustus – voor de verandering op een woensdag – een bezoek aan de tuinen van Appeltern, met daarna een rondvaart op de Maas.

Zowel in het najaar als in het voorjaar is er **Sacred Dance**. Oda Damen begeleidt de deelnemers om dansend in beweging te komen, met muziek uit alle tijden en windstreken, waarbij de beleving centraal staat.

Iedere laatste vrijdag van de maand **Lied van de Ziel**. Onder leiding van Ronald Naar en met ondersteuning van Harja van der Scheur. Op deze bijzondere avonden wordt er een ontmoetingsruimte gecreëerd, waardoor een gemeenschapsgevoel ontstaat. Ronald verwoordt het zo:

*De blijdschap die ik bij mensen zie, alsof er een licht over mensen komt,  
als mensen vrij worden om te zingen, te dansen.*

Op 29 juni is de laatste keer, en komt er na acht jaar een einde aan Lied van de Ziel in Het Venster. Voor Ronald geeft dit ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Ook dit jaar worden er, op 19 december, **kerststukjes** gemaakt. Sommigen komen bij de mensen thuis te staan, anderen verfraaien Het Venster.

Omdat eerste kerstdag op een maandag valt, is er op zondagochtend 24 december geen bijeenkomst. Wel is er om 17.00 uur een korte, meditatieve **vesper**, met donkerte en kaarslicht, stilte en muziek en met verwondering om nieuw leven.

Ook dit seizoen zijn er **exposities** in Het Venster.

Vanaf juli tot en met december hangen er *kleurrijke schilderijen* van Marjo van Rijnsoever, ontstaan vanuit een combinatie van een opdracht van een opleiding en haar existentiële belangstelling voor de diepere patronen en motivaties voor haar doen en laten.

Van januari tot en met april worden er negen *mandalacollages* tentoongesteld. Het zijn intuïtieve mandalacollages, gemaakt door leden van de Mandalakring Veenendaal. Ze werken maandelijks een thema uit, wat een mooie verscheidenheid oplevert in interpretatie en uitwerking. De mandala's hangen hier tot eind april 2018.

Vanaf mei hangen er wederom prachtige foto's van vlinders, van Wietse de Vries.

#### *Bijzondere activiteiten*

In het kader van de **vredesweek** vertelt de heer Heymann, van stichting Veteranencontact Veenendaal, op maandag 18 september in Het Venster over de *vredesmissie* in Soedan. Gevolgd door een gesprek over oorlog, vredesmissies en vrede in het algemeen.

Ook *Lied van de Ziel*, die vrijdag in Het Venster, staat in het teken van vrede.

De derde **Dag van de Duurzaamheid** in Veenendaal is op 7 oktober, op stadsstrand en Thoomesplein. Onder de noemer Samen Duurzaam hebben mensen van diverse organisaties, waaronder Het Venster, evenals de jaren ervoor het initiatief genomen. Het Venster staat er met een kraam met boeken om mee te nemen, omdat in de Passage/Corridor een leenboekenwand staat (in de zomer leentasjeswand, in de winter weeswantenwand). En er is een optreden van gelegenheidstheatergroep Lekker Bezig! (toevallig ook het thema van de dag) met twee Vensterleden.

Ook in het kader van Samen Duurzaam is er meerdere keren **Re-Creatie**. Georganiseerd door de Initiatiefgroep Duurzaamheid van Het Venster, om samen bezig te zijn met hergebruik van materialen die je thuis hebt liggen en waar je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe komt. Elkaar te inspireren tot iets nieuws.

Voor het eerst sinds vele jaren is Het Venster met oud en nieuw niet open. Wel zijn er op oudjaarsdag twee activiteiten. Ten eerste de **Wereldvredemeditatie**. Op deze internationale World Peace Meditation Day, staan mensen stil bij de vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld. Ook Vrijzinnigen Nederland doet daar aan mee, in onze regio zijn dat Ede, Bennekom, Lunteren, Renkum en Veenendaal.

Aansluitend **Dansen van de Universele Vrede**, een afwisseling tussen mantra's zingen en dansen, en daarmee een actieve manier van meditatie.

## *Losse wetenswaardigheden*

Nadat aan de gevel aan de tuinkant in april 2016 kunststof 'planken' zijn bevestigd (van hergebruikt kunststof) wordt in september het **grote raam** in de woonkamer vervangen omdat het lek was.

Al jaren staan onze zondagse bijeenkomsten op de voorlaatste pagina van de **Veenendaalse Krant**, onder 'kerkdiensten' (dat dan wel). In februari lijkt het eindelijk gelukt dat dit onder de naam Het Venster is. Toch staan we er later weer in als Open Geloofsgemeenschap Het Venster, een naam die we zelf niet eens gebruiken. Afwisselend worden deze namen gebruikt, afhankelijk van de redacteur op dat moment. Wordt vervolgd.

## **Vereniging**

Aan het begin van het seizoen heeft Het Venster 69 leden/donateurs; 54 leden, 15 donateurs. Op 31 aug. 2018 zijn dit er 60: 49 leden, 11 donateurs. De daling komt door leden en donateurs die zich al langer niet betrokken voelen (en ook niet actief zijn) en daarom uiteindelijk opzeggen. Daarmee zet de dalende trend vanaf najaar 2015 door.

### *Actieve mensen in Het Venster*

Ondanks het dalende ledental en het, ten opzichte van een paar jaar geleden, lage aantal bezoekers bij de bijeenkomsten op zondag, zijn er in onze gemeenschap nog altijd circa 25 mensen actief in zo'n vijftien **commissies**.

Als bedankje voor de vrijwilligers in december een prachtige kaart als waardering voor de inzet.

Aan het begin van het seizoen bestaat het **bestuur** uit Jos Somsen en Ronald Naar (voorzitters), Jaap van 't Riet (secretaris) en Eveline de Kock. Jos is vanaf het voorjaar penningmeester ad interim. Wil doet boekhouding.

### *Algemene ledenvergaderingen en B+*

Omdat Jos en Ronald in het voorjaar afzwaaien als bestuursleden, worden er verwoede pogingen gedaan mensen enthousiast te krijgen om het bestuur te versterken.

Zo is er op 8 september een **B+: naar een vernieuwd bestuur**. Met een kritisch oog van Arthur Modderkolk, van de afdeling Driebergen met veel bestuurlijke ervaring, wordt het een inspirerende avond. Het gaat onder meer over leiderschap, beelden die mensen hebben bij 'besturen', en de tip om besturen niet te zwaar te zien maar als 'commissie bestuur'. Om het met Pippi Langkous te zeggen: *Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.*

Tijdens de **najaars-ALV** op 3 november neemt Eveline na 5½ jaar afscheid als bestuurslid. Jos legt, zoals afgesproken, de functie van penningmeester a.i. neer. De functie van penningmeester blijft vacant. Gelukkig doet Wil nog altijd de boekhouding, zodat er geen direct probleem ontstaat.

Een paar weken voor de volgende ALV is er een **inspiratieavond (B+)**, op 25 januari, voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. Naast ruimte voor informatie uit en uitwisseling tussen de commissies gaat het vooral om inspiratie. Met verschillende spelvormen zien sommigen verrassende kanten van zichzelf en onbekende kanten van anderen.

De **voorjaars-ALV** is op 26 maart. Dat betekent afscheid van Jos en Ronald. Wat vooral bijblijft is hun verbindende manier van voorzitter-zijn. Gelukkig zijn er inmiddels twee mensen die in het bestuur willen: Herman (gekozen als voorzitter), en Petra. Een tijdje later wordt ze penningmeester, waarbij Wil de boekhouding doet.

## Regionaal en landelijk

De **regiozondag** is dit jaar in de Remonstrantse kerk in Oosterbeek, op 12 november. Een viering over vijf eeuwen reformatie, en wat dat kan betekenen voor vrijzinnigen. En wat de theoloog Paul Tillich noemt: 'the Protestant principle': niet zwijgen als je geweten je ingeeft dat je moet spreken.

Op 1 oktober is er een door Vrijzinnigen Nederland georganiseerd **diner pensant**, met als thema 'vrijheid onder druk'. Het gaat om gezamenlijk denken, zoeken en experimenteren. Vragen zijn belangrijker dan antwoorden. De vragen worden steeds complexer, en juist dat kan inzicht bieden.

De **landelijke Algemene Vergadering** is op 21 april. Met onder andere de resultaten van het onderzoek naar pastoraat bij vrijzinnigen, van Froukje Pitstra. En de presentatie van het rapport van de Commissie Vrijzinnigen 2020. Hierin worden onder meer voorstellen gedaan voor de verenigingsvorm. Een rapport waarover nog veel zal worden gesproken.

Ook wordt op de AV het blad **Omzien** gepresenteerd, een uitgave van Vrijzinnigen Nederland. Hierin staat een interview met Jos Somsen (ten tijde van interview nog duo-voorzitter), over omzien naar elkaar in Het Venster. Een mooi, goed leesbaar artikel. Jammer dat de meeste foto's niets met Het Venster te maken hebben.



De **buitendag** als begin van het seizoen 2018/'19 is op 26 augustus, bij 't zandgat (Kwintelooyen). Het thema is 'De bloemetjes buiten(dag) zetten'. Als metafoor voor onze vereniging: bloemen hebben verzorging nodig, en sterven op een gegeven moment af. Dan moet er opnieuw gezaaid, en water gegeven en hebben de planten verzorging nodig.

Zodat ook dit jaar een nieuw, fleurig boeket wordt waar we van genieten.